

Donderdag 12 september

Excursie naar Catharijne Convent In Utrecht

Herdenkingsjaar Afschaffing Slavernij voorbij. En toen?

(i.s.m. Bredase parochies, Mattheüskerk en Destiny Church International Breda)

Het slavernijverleden werkt nog steeds door, in (verborgen) racisme en in moderne vormen van slavernij. In het Catharijne Convent is van 29 juni t/m 22 september de tentoonstelling "Christendom en Slavernij" over de betrokkenheid van kerken bij de slavernij tot aan de afschaffing ervan. Op donderdag 12 september brengen we een bezoek.

Programma:

12.00 uur: aankomst bij het Catharijne Convent, inloop;

12.30 à 13.00-14.00 uur: bezoek tentoonstelling;

14.00-15.00 uur: lezing over "Kerk en slavernij in Batavia" (facultatief; moet online gereserveerd)

15.00-15.30 uur: nagesprek met onze groep (in Grachtenzaal bij Receptie Catharijne Convent).

De lunch kunt u tijdens de heenreis nuttigen op eigen gelegenheid in Utrecht, bv. in het restaurant van het Catharijne Convent. Deelnemers verwachten we om 12:00 uur bij het Catharijne Convent om met een kopje koffie te beginnen.

Zelf ticket kopen (online of bij kassa), voor de lezing online aanmelden via www.catharijneconvent.nl In verband met het nagesprek ook aanmelden via [deze link](#) (uiterlijk 10 september). **Als u die heeft: Museumkaart meenemen!**

Meer info: Victor Witter, witter.nelson@hetnet.nl

Later dit jaar organiseren we in Bredase kerken "Dialoogtafels" waar u ook van harte welkom bent om met andere Christenen uit Breda door te praten over moderne slavernij en over verborgen racisme, bij onszelf en in de maatschappij en hoe dat te voorkomen.

Woensdag 18 september

Film: "Le fils d'une autre" Ds Ton van Prooijen

Film in de Vredesweek

Juist als Joseph aan zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil beginnen, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.

Is dat niet "het toekeren van de andere wang" en de compassie met de ander die in alle omstandigheden nodig blijft en die Jezus ons voorhoudt? Ton van Prooijen leidt de film in en praat met ons na.

Deze film wordt ook vertoond in de Markuskerk op 17 september van 15:45-17:20 uur met na afloop een kort nagesprek olv ds Ton van Prooijen. In de Markuskerk is na de film een maaltijd (inloop 17:45 uur, aanvang maaltijd 18:00 uur).

Voor de Markuskerk aanmelden via intekenlijsten in de kerken of met een mail aan Rob Snijders. (vcc.rodin@planet.nl)



Woensdag 16 oktober

'... die in de hemel zijn' Met ds Ton van Prooijen

Waar is God? 'In de hemel', zegt de eerste regel van het Onze Vader. Velen van ons zijn opgegroeid met het beeld van een hemel ergens *boven* ons. Bijbelteksten spreken niet voor niets over God die boven de hemelkoepel woont.

Nadat Yuri Gagarin in 1961 als eerste mens met een raket door de wolken was geschoten, verklaarde hij dat hij God daarboven nergens was tegengekomen. Met onze kennis van het universum wisten we natuurlijk al heel lang dat het problematisch is om te spreken over 'de hemel daarboven' als Gods verblijfplaats.

Hedendaagse bijbeluitleggers wijzen erop dat de uitdrukking 'die in de hemel zijn' vooral iets zegt over *wie* God is en *hoe* God er voor mensen wil zijn. Toch blijft die vraag hangen: waar bevindt God zich dan? We gaan er met elkaar over in gesprek.



Woensdag 13 november

Groene theologie, groene kerk met ds Wim Bisschop

Op veel terreinen wordt gesproken over crises (milieu, klimaat, energie, stikstof, opwarming van de aarde, enz.). En vrijwel altijd wordt “de mens” aangewezen als de (hoofd)oorzaak, de dader.

In veel gevallen schuilt op z'n minst een kern van waarheid in die constatering.

Soms hoor je ook zeggen dat de kerk (of de theologie) mede schuldig is aan alle misbruik van de mens: in de theologie en in de kerk is steevast verkondigd dat de mens “de kroon van de schepping” is, dat de aarde aan de mens gegeven is om die te onderwerpen.

Eeuwenlang is in en door de kerk het beeld opgeroepen dat de aarde door God geschapen is voor de mens om die naar eigen goeddenken te gebruiken.

Nou zijn er inderdaad nogal wat teksten in de Bijbel die zo'n uitleg lijken aan te reiken.

Met deze thema's houdt de “Groene Theologie” zich bezig

Daar zijn een paar spannende boeken over verschenen, als een zoektocht in onontgonnen terrein. Die boeken laten een ander licht schijnen over mens, aarde, schepping dan de 'klassieke' theologie. Ik geef toe: het is soms even wennen, je moet op een andere manier leren lezen, maar dan ontdek je bijv. dat de Bijbel veel breder spreekt dan je dacht. En dat je ook vanuit de Bijbel heel zinnige en vruchtbare bijdragen kunt leveren aan leven en mens-zijn in een wereld vol crisis.

Over die ontwikkeling wil ik graag iets komen vertellen, als een soort kennismaking. Ik voel me niet deskundig als 'groene dominee' maar ik heb er wel iets over gelezen, en dat wil ik graag doorgeven, en met anderen over praten.

Woensdag 11 december

De grote Kerstquiz Met ds Ton van Prooijen



Het kerstverhaal is zonder twijfel het bekendste Bijbelverhaal.

Maar wat weten we echt van het verhaal zoals het in de bijbel wordt verteld?

Wat weten we over onze kerstgebruiken en over kerst in kunst en muziek?

Tijd voor de Grote Kerstquiz!

Het is niet alleen een avond om je kennis te toetsen maar je steekt er ook wat van op.



Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door: Parochiekerk Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse Wijkgemeente in de Markuskerk en in de Lucaskerk in Breda.

Meer info op:

www.pknbreda.nl

www.augustinusparochiebreda.nl

De avonden worden gehouden in de Lucaskerk

Tweeschaar 125

4822 AS Breda

Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten hiervoor zijn 5,50 euro.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. **Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.**

Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.PKNBreda.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.